

Κοινωνία Εεού



Φυλλάδιο Επικοινωνίας των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου - Έτος 40 - Τεύχος 13ο

Οι άγιοι του Ιανουαρίου

Κάθε μήνα η Εκκλησία μας τιμά πολλούς αγίους. Ας δούμε από κοντά μερικούς αγίους που γιορτάζουν τον Ιανουάριο. Ο καθένας τους έχει να μας δώσει ένα ξεχωριστό μήνυμα.

1η Ιανουαρίου :

Μέγας Βασίλειος

Ο Μέγας Βασίλειος από μικρός μαζί με την επίδοσή του στα μαθήματα είχε θαυμάσια επίδοση και στην πνευματική ζωή. Έγινε Μητροπολίτης Καισαρείας και επιδόθηκε με ζήλο στη φιλανθρωπία. Αναδείχθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες της εποχής του.

Το μήνυμά του προς εμάς: "Δοθείτε με επιμονή στα μαθήματά σας και παράλληλα μάθετε τα γράμματα του Θεού. Ζήστε με αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους."



17 Ιανουαρίου: Μέγας Αντώνιος

Μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς και αποσύρθηκε στην έρημο για να ασκηθεί στην αρετή και να πολεμήσει τα πάθη του. "Αγωνιστείτε για την αρετή και πολεμείστε τα πάθη σας" είναι το μεγάλο μήνυμα που ο άγιος μας στέλνει.

25 Ιανουαρίου : Γρηγόριος ο Θεολόγος

Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μίλησε για τον Τριαδικό Θεό και γι' αυτό η Εκκλησία μας του απένειμε τον τίτλο του Θεολόγου. Πιστός φίλος του Μεγάλου Βασιλείου. Στήριζε ο ένας τον άλλο ώστε η φιλία τους να γίνει σπουδαίο παράδειγμα για εμάς. Το μήνυμα που μας δίνει: "Να έχετε καλούς και πιστούς χριστιανούς φίλους". Σήμερα λείπουν οι καλοί φίλοι. Και αυτούς θα τους βρούμε μόνο κοντά στον Χριστό.

Οι άγιοι ευαρέστησαν τον Θεό και είναι ό,τι πιο λαμπρό και αξιοζήλευτο έχει η Ορθοδοξία και ο κόσμος. Τα χρόνια περνούν και οι άγιοι δεν χάνουν τίποτα από το μεγαλείο τους. Αν θέλουμε και η δική μας ζωή να είναι φωτεινή, πρέπει να ακούσουμε καλά τα μηνύματα των αγίων. Και να μην ξεχνάμε: οι άγιοι είναι τα μεγάλα πρότυπα και υποδείγματα της ζωής μας.

18 Ιανουαρίου :

Μέγας Αθανάσιος

Για 46 χρόνια ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρείας και κύριο χαρακτηριστικό της ζωής του ήταν οι αγώνες του για να επικρατήσει η αλήθεια στα θέματα της πίστεως. Οι αγώνες του, του κόστισαν πολύ αφού πέντε φορές εξορίστηκε! Το μήνυμα που μας στέλνει είναι:

"Αγωνιστείτε για τον Χριστό. Γίνετε σημαιοφόροι της αλήθειας του Χριστού!"

27 Ιανουαρίου : Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Μορφώθηκε πολύ και αγάπησε το Χριστό με όλη του την καρδιά. Τίποτα δεν στάθηκε ικανό να τον απομακρύνει από την πίστη του, όσες δυσκολίες και αν αντιμετώπισε. Το μήνυμά του προς εμάς: "Τώρα που ξεκινάτε τη ζωή σας, μην προδώσετε ποτέ την πίστη σας. Μείνετε σταθεροί στο δρόμο του Θεού".

Η ΣΕΛΙΔΑ της ψυχαγωγίας



Ευχαριστούμε το Καταχητικό Ασκληπειού
για το πλούσιο υλικό που μας έστειλε!



- Συχνά το επιδυμούμε, αλλά ποτέ δεν το αισθανόμαστε όταν το έχουμε. Τι είναι;
- Με το χορτάρι δυναμώνει αλλά με το νερό ψιφάει. Τι είναι;
- Πάνω σε κόκκινα μαδέρια κάθονται άσπρα περιστέρια. Τι είναι;

- Γιαννάκη, κλίνε μου το ρήμα τρέχω.
- Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, έπεσα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώδηκα και έφυγα!

Στο συνεργείο:

- Δεν μπόρεσα να σας φτιάξω τα φρένα, γιατό δυνάμωσα την κόρνα!!!



**Πώς λέγεται ο γιαπωνέζος υδραυλικός:
Τρεχίτο Καζανάκι ! ! !**



Βάλε χρώματα στην εικόνα των 3 ιεραρχών.



Ο μικρός Κωστάκης γυρνάει από την πρώτη του μέρα στο Δημοτικό.
- Σας έμαδαν τίποτα παιδί μου; ρωτά η μαμά του.
- Τίποτα! Αφού να φανταστείς πρέπει να πάω και αύριο!

-Μα
μη φωνάζετε! Ακόμη δεν ακούησα το δόντι σας! Λέσι ο οδοντίατρος στον ασθενή.
- Το ξέρω, γιατρέ,
αλλά πατάτε πάνω στο πόδι μου!